

DDS STIFINDERNE

Årbog for DDS Stifinderne 2009-2010



DDS STIFINDERNE

Forord



Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps. Siden 1953 har vi lavet spejderarbejde forskellige steder i Tårnby kommune, de seneste 14 år på adressen Nordstjerne alle 8.

Stifinderne arbejder ud fra den internationale spejderbevægelses grundideer - at udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt. Det danske Spejderkorps er åbent for alle uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning.

Det danske spejderkorps og de enkelte spejdergrupper tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

For den enkelte spejder er ideer og værdier formuleret i spejderloven. Spejderloven er ikke noget vi går og slår hinanden oven i hovedet med i dagligdagen, men loven er fælles for alle spejdere, og det gør, at vi kan fungere sammen på tværs af aldersmæssige og geografiske forskelle.

Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

- at finde sin egen tro og have respekt for andres
- at værne om naturen
- at være en god kammerat
- at være hensynsfuld og hjælpe andre
- at være til at stole på
- at høre andres meninger og danne sine egne
- at tage medansvar i familie og samfund



DDS STIFINDERNE

Velkommen



Når spejderne har lavet noget, de er glade for og stolte over, så vil de rigtig gerne fortælle om det. Vi vil med denne årbog gerne fortælle om nogle af de ting, vi har lavet i 2009 og som vi er glade for og stolte over.

Vi vil desuden fortælle om nogle af de planer, vi har for 2010.

Med årbogen henvender vi os til den meget brede kreds af mennesker, der er i og omkring Sti-

finderne. Det er denne brede kreds af børn og voksne, der gør Stifinderne til det, vi er, og som er grundlaget for, at vi kan lave de ting, vi gerne vil og som vi håber, at vi alle vil blive glade for.

Med spejderhilsen.

*Stifindernes
ledere og bestyrelse.*



DDS STIFINDERNE

Gruppeledernes beretning 2009 - 2010



Stifinderne startede som altid spejderåret som gruppe med vores generalforsamling, i spejder-termer grupperådsmøde. Selve mødet forløb i god ro og orden og bagefter vendte vi tilbage til en gammel tradition (efter et helt års pause) og holdt fastelavn med tøndeslagning. Da det ligger nogenlunde samtidig med spejdernes Tænkedag (22/2), hvor man tænker og hjælper spejdere i andre lande, legede vi nogle internationale lege og fik nogle små historier om spejderbevægelsen på verdensplan, hvorefter de spejdere, der havde lyst, trak en 2-krone på en lang snor for hvert spejderår, man havde under bæltet. Det blev en meget tung snor, skulle vi hilse fra kassesemesteren med de lange arme og sige og Stifindernes medlemmer sendte i år 500kr. af sted til spejderne i Bhutan. Det er 250 spejdererfarings-år på dagen, det er da flot!

På forårets fællestur skulle hele gruppen ud og ligge i telt, så alle kunne være forberedte til årets sommerlejr, men inden da brugte lederne en hel dag i hytten på at rydde op i teltene og få sat dem i system. Nogle trængte til en kærlig hånd, der blev spillet "teltstangsmikado" (den ædle disciplin at få samlet stængerne i korrekte sæt),

udtænkt et smart mærkningssystem og mange pløkker skulle rettes ud, så der var nok at gøre, før grejet var klar til alle årets ture.

Teltene var i hvert fald i toptonet stand, da de blev slået op på fællesturen, men var de nu også det, efter forældrene havde slået dem ned igen om søndagen? Vi sluttede nemlig weekenden med en hyggelig formiddag med lækker fællesfrokost i det grønne, efter nedpakning af telte og en hyggelig tur i skoven i små grupper. En dejlig dag og en dejlig weekend.

Amager Division holdt igen i år Skæg & Blålys for alle interesserede, i år hos Fribytterne, søspejdere ved Helgoland på Amager Strand. Det er en slags spejdertivoli, som alle de blå spejdergrupper på Amager holder og en god blanding af Stifindernes juniorer, tropsspejdere og seniorer byggede vores altid populære rodeo-tyr.

Vi sluttede forårsprogrammet af i juni med en dejlig familiedag ude i ørkenen, inden vi gik til sommerferie og ikke mindst sommerlejr! Det var et skønt ørkenoase-marked med kapkameler, en mægtig kalif og hans harem, eksotiske retter komponeret af ørkenklanerne selv, slavehandel, guld og juveler, spændende opfin-

(Fortsættes på side 5)

DDS STIFINDERNE

Gruppenledernes beretning 2009 - 2010



(Fortsat fra side 4)

delser og knald god stemning!

I sommerferien deltog gruppens spejdere fra 9 år og op i DDS' korpslejr Blå Sommer. Det var en kæmpe oplevelse for juniorer, tropsspejdere, seniorer og ledere og om det var første gang eller ej, kom alle hjem med hovedet fuld af gode og store minder.

Minierne holdt deres egen sommerlejr, da sådan en stor og lang lejr kan være en ordentlig mundfuld, hvis man aldrig har ligget i lejr før.

Inden efterårssæsonen gik i gang, mødtes lederne til en ledersommerhyggedag. Vi havde en skøn og inspirerende vandretur langs Mølleåen, en helt eventyrlig rute, hvorefter turen gik hjem til hytten og spændende bålmad, samt debat og planlægning af efterårets forløb. Vi prioriterer vores lederdage højt i arbejdet med at holde Stifinderne som en gruppe i bevægelse.

Til Stifindernes fødselsdag drog en lille sluttet skare ud på Amager Fælled til en naturvandretur. Det var spændende at opleve, hvor stor en naturviden, der egentlig var imellem os samlet.

Vi gentog i år sidste års succes med et hyggeligt julemarked i hytten, og selvom vi ikke havde sne på grunden

i år, var julestemningen høj. Vi havde hyggelige aktiviteter for børnene, lotteri, en hyggelig café og julepynt og sager til salg hos nissepigerne. Samtidig havde Støtteforeningen slået deres loppebod op.

Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden den store arbejdsindsats, Altinget har lagt over hele året og på selve dagen. Og hvem er det nu lige, Altinget er? Det er dig og mig, ledere, bestyrelse og forældre, faktisk alle voksne med relation til Stifinderne, der har lyst til at give en hånd i gruppen, så den kan fungere som en god ramme om det gode spejderarbejde. Tak for det.

Og tak til jer alle for et godt spejderår.



Darzee (Vibe) &

Chui (p.)

Gruppenledere

DDS STIFINDERNE

Gruppens planer for 2010.



Vores program indeholder mange forskellige arrangementer, både i afdelingerne og for hele gruppen. Her vil vi gerne præsentere nogle af vores fællesarrangementer i 2010.

Vi starter spejderåret med et rigtig "Kinder æg" - grupperådsmøde, fastelavn og Tænkedag i et arrangement.

Grupperådsmødet er vores "generalforsamling", det er her, vi vælger bestyrelse og bliver enige om, hvad vi skal lave i året, og hvad det skal koste. Fastelavn behøver vi vist ikke at forklare. På Tænkedag tænker spejdere i hele verden på hinanden. Hvis du har lyst, kan du give 2 kr. for hvert år du har været spejder til tænkedagsfonden. Tænkedagsfonden hjælper med til at oprette nye spejdergrupper rundt om i verden.

For at vi i Stifinderne kan lære hinanden endnu bedre at kende, tager vi i marts på fællestur. Vi skal lave aktiviteter både i vores egne afdelinger og sammen alle sammen. Vi skal selvfølgelig ud og prøve nogle af de ting, vi har øvet os på i løbet af vinteren.

Skal spejderarbejdet i Stifinderne være i top, må vi blive ved med at udvikle nye ideer. I april tager lederne på tur for at inspirere sig selv og hinanden til endnu flere sjove, skægge, skøre og udviklende spejderaktiviteter.

Vi slutter 1. halvår med en fælles sommerfamilie dag. Vi skal hygge, konkurrere, lege, spise og hvad vi ellers kan finde på til en rigtig spejder sommerafslutning. Hvordan programmet kommer til at se ud efter sommerferien, ved vi ikke endnu, men vi skal nok have en slags spejderdag, så vi kan få endnu flere spejdere i gruppen. Der er også tanker om en "ilddag" og så slutter vi nok året med et julearrangement. Vel mødt til et godt spejderår 2010.

Med spejderhilsen
Darzee (Vibe) &
Chui (p.)
Gruppeledere



DDS STIFINDERNE

Stifindernes udviklingsplan 2010.



Som noget nyt skal alle grupper i Det danske Spejderkorps lave en udviklingsplan. En udviklingsplan kan være en god mulighed for at se på nogle af de ting, vi måske ikke er så gode til.

Det der lige nu sætter de største begrænsninger for spejderarbejdet i Stifinderne er antallet af ledere, specielt i de yngste afdelinger. Vi vil gerne både udvide det eksisterende arbejde og starte nye aktiviteter, men det kræver flere hænder. Derfor bliver vores hovedindsatsområde at skaffe flere ledere.

Vores udviklingsplan har to overordnede indsatsområder.

På den lange bane vil vi arbejde for at blive bedre til at fastholde vores spejdere specielt i overgangen fra junior til trop, hvor vi desværre mister rigtig mange spejdere. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi sikrer, at vores spejdere bliver længe i gruppen, og vi vil specielt have fokus på aldersgruppen 11-15 år.

Vi vil fortsat arbejde med den store gruppe af forældre, seniorer, gruppehjælpere og andre

voksne, der leverer en fantastisk opbakning til gruppen. Vi skal fortsat udbygge kontakten til vores "voksennetværk".

Vi vil være opsøgende i forhold til vores bagland, og vi vil arbejde på at øge bredden i arbejdet i AL-tinget. Vi vil på den måde aflaste lederne og forhåbentlig også få flere nye ledere.

Lederne arbejder for fremtiden, men vi må ikke glemme at lege og være spejdere her og nu!



Med spejderhilsen
Darzee (Vibe) &

Chui (p.)

Gruppeledere

DDS STIFINDERNE

Formandens beretning 2009 - 2010



Igen i år har vi haft en stigning i antallet af nye spejderbørn. Det skyldes ikke mindst vores gode ledere, der har prioriteret det udadvendte spejderarbejde og selvfølgelig også vores børn, der har været så glade for at være spejdere, at de har taget venner med til Stifinderne.

Det er også lykkedes at få nye ledere til gruppen, der kan bidrage med nyt, men frem for alt har interessen for spejderarbejdet i Stifinderne.

Altinget, som er mødestedet for planlægning og praktisk gennemførelse af forskellige arrangementer, har over året leveret en kæmpe indsats. Bl.a. julemarkedet, hvor der over året blev arbejdet med fremstilling af juleting, men så sandelig også på selve dagen, hvor alle hjalp hinanden med at få et godt arrangement, hvor alle hyggede sig.

Noget af det fantastiske ved Stifinderne er netop, at selvom det er vores børn, der er spejdere, så er der rige muligheder for, at vi forældre kan deltage i arbejdet med stort eller småt til hjælp for det frivillige arbejde, vores ledere gør. Det er et rart samvær, der skaber ekstra gode rammer for vores børn men også mellem alle os voksne.

Selvom Stifinderne er i fremgang, kan vi altid være flere både spejdere, ledere og forældre til at fastholde det gode spejderarbejde og den gode ånd.

Vores Støtteforening har igen i år gjort et fremragende stykke arbejde til støtte ved store og små arrangementer og I skal have mange tak for det.

Jeg vil efter mange år som formand for bestyrelsen takke af. Det har været rart for mig at have været med til at være en del af Stifinderne. Jeg vil takke alle jer, som gennem årene har været med til at gøre arbejdet som formand så nemt, har beriget mig som person og har givet mig mange gode stunder.

Selvom jeg takker af, vil jeg stadig være at finde blandt de mange frivillige, der har lyst til at give en hjælpende hånd.

Med hilsen og stor tak for året

Lars Thomsen



DDS STIFINDERNE

Støtteforeningen 2009 - 2010



Så er der jo gået et nyt år. I 2009 har vi været med til "Korsvejs-markedet" og julemarkedet, omsætningen var rimelig fin.

Her vil jeg takke for de mange hjælpende hænder, der fik det hele til at køre på skinner.

Til julemarkedet var jeg desværre nødt til at smutte før tiden, da resten af familien skulle til Holbæk og de ville have mig med.

Før disse markeder holdt vi nytårskur for alle ledere og hjælpere.

Vi startede med en produktudvikling af Dronning Margrethe II's nytårskur, hvor der plejer at være kold kaffe med de mest kedelige småkager til. - Derfor produktudviklede jeg nytårskuren til en kop kold "kaffe" af mærket Lefse og hertil saltstænger.

Herefter lavede vi mad i skøn fællesskab. Jeg stod for stegen... Og så var der lige de Hasselbagte kartofler, pu-ha hvor ovnen knurrede! - Nu ville det jo have været skønt med et nyt køkken - for vores lille køkken kan ikke altid følge med. Men det lykkedes til sidst, så jeg håber, at vi kan komme i gang med en ombygning af køkkenet i det nye år. - Et mere professionelt et ville være rart. - Husk, at det halve arbejde er værktøjet! Så mon ikke at Støttefor-

eningen vil spæde til med et bidrag. - I en professionel ovn er det ikke noget problem at bage 80 snegle på én gang, eller for den sags skyld fastelavnsboller, - det gjorde jeg hos vore venner i KFUM i Skallerup ved en konfirmation i foråret, så "Go for it"...



Formand

Flemming Bjerre.

DDS STIFINDERNE

Organisation



Gruppen:

Stifinderne er en spejdergruppe i Det danske Spejderkorps. Stifinderne har til huse i vores eget hus på Nordstjerne alle´ nr. 8 i Kastrup. Huset blev bygget i 1997 af gruppens ledere og forældre. Stifinderne tilbyder spejderarbejde til børn og unge fra 1. klasse.

Grupperådet:

Grupperådet er Stifindernes generalforsamling. Grupperådet består af alle medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer under 18 år. På grupperådsmødet træffes de overordnede beslutninger om gruppens organisation og økonomi. Grupperådet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige drift.

Bestyrelsen:

DDS Stifinderne styres af en bestyrelse, der består af forældre, ledere og spejdere i alderen 15 - 23 år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af Grupperådet. Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi og daglige drift.

AL-tinget:

Til støtte for bestyrelsen og ledergruppen har Stifinderne et AL-ting. AL-tinget består af bestyrelsen, ledergruppen og forældre. AL-tinget ledes af bestyrelsesformanden.

DDS STIFINDERNE

Organisation



Gruppeledelsen:

Alle gruppens ledere og assistenter udgør sammen med gruppelederen gruppeledelsen.

Gruppeledelsen har overfor grupperåd og bestyrelse ansvaret for spejderarbejdet i gruppen.

Støtteforeningen:

Støtteforeningen støtter DDS Stifinderne i det store frivillige arbejde lederne lægger dagligt og vi er med til at støtte ture. Vi deltager også hvert år med en bod på Korsvejsmarkedet - se efter storken Storkild... Ligeså inviterer vi hvert år alle, der har givet en hjælpende hånd til gruppen i løbet af året, til vores hyggelige Nytårskur eller forårsfest...

Bladet:

Vores medlemsblad "Stifinderen" udkommer hver måned og indeholder program for gruppens og afdelingernes aktiviteter. Desuden indeholder bladet referater fra ture og møder, hæder, adresseliste og meget andet af interesse for alle i gruppen. Det er også muligt at læse bladet på vores site som pdf.

Hjemmesiden:

Stifindernes hjemmeside www.stifinderne.net indeholder en mængde oplysninger om Stifinderne, vores arbejde og historie. Desuden indeholder siden et galleri, hvor der er billeder fra gruppens ture og andre aktiviteter.

DDS STIFINDERNE

Mini 2009 - 2010



Minierne er endnu engang kommet gennem et aktivt år. - I januar begyndte vi på "Klar dig selv"-mærket, hvor I lærte at gå i trafikken, vi snakkede førstehjælp og I lærte, hvor vigtigt det er, at man har reflekser på i trafikken. Dette mærke fortsatte ind i februar, hvor vi også havde Tænkedag. Dette er en slags spejdernes mindededag, hvor vi tænker på alle andre spejdere i verden, som ikke har så mange penge, som vi har. Derfor samler vi ind, to kroner pr. år, man har været spejder. I år blev pengene sendt til Bhutan.

I marts skulle vi på mini-weekendtur til Stiklingen i Ballerup, men nøglen vi havde fået til huset, var forkeret. Så vi kørte hjem igen og holdt weekend i vores egen hytte, vi tog i Konglundsskoven og hentede materialer til nogle skovtrolde og vi så "Ronja Røverdatter" om aftenen. Det blev en hyggelig weekend. Tak til Anja og Tine for at tage med som køkkenhold.

I april var vi på Pandaløb på Kastrupfortet. Emnet var Klima og vi havde lavet nogle flotte vindmøller i kraftig, blå plastik. En dag med frisk luft og masser af blæsevej.

I maj var vi med resten af gruppen på pinse-fællestur, hvor vi boede i telt. Vi fik vandret rundt i skoven - nogle af jer gik 5 kilometer baglæns - og I fik mærker til uniformen. Det er også her, at de spejdere, der ikke har fået spejdernavne, fik dette og det var mange denne gang. Søndag kom alles forældre og spiste pinsefrokost, efter vi havde hjulpet hinanden med at pakke ned.

Maj var måneden, hvor Divisionen holdt "Skæg og Blålys" hos Fribytterne. En sjov Tivoli-agtig dag med reb og rafter, hvor Stifinderne byggede deres traditionelle rodeotyr, som blev brugt i rigt mål. En god dag i blæst og solskin ved Øresunds kyst. I juni havde vi Familiedag på Stifindernes grund, hvor grunden var omdannet til et arabisk beduinmarked med kalif og haremsdamer, handlende af enhver art og vist også en enkelt slavehandler. Endnu en dejlig dag, som sluttede af med et kamel-



Mødedage for Miniér: Onsdag kl. 18.00 til 19.30

DDS STIFINDERNE

Mini 2009 - 2010



race til ære for kaliffen. - Det var sjovt og alle morede sig kosteligt. - Vi fik heldigvis en mor til at skrive om dagen til vores blad.

I juli måned var resten af gruppen på "Blå Sommer" - en lejr som er hvert femte år. En kæmpe oplevelse, som minierne godt kan glæde sig til næste gang i år 2014 - hvor I i hvert fald er gamle nok...

I august efter ferien startede vi med oprykning af de børn, som var gamle nok til at rykke en gren op - sådan hedder det i spejderegi...

I september sejlede vi med mælkekarton-dampere i Tårnby Byparks kanal - en båd vi patruljevis havde lavet i sammenhæng med, at vi arbejdede med temaet "Klima"

I oktober var vi på Mini-Divisionstur på Colleruphus. Her var vi pirater hele weekenden og her var også Glip med for første gang. Glip er egentlig tropsspejder, men han har sagt, at han gerne ville være leder engang, så vi spurgte ham, om han ikke ville være med hos os, da vi efterhånden er rigtig mange og det ville han gerne.

I november rullede vi derudad. Vi lavede guirlander til pynt til julemarkedet, vi trillede havregrynskugler til salg på julemarkedet og vi skulle have trillet pebernødder, men den dag blæste det "en hel pelikan", så minileren måtte selv trille dem derhjemme. - Når myndighederne ligefrem

advarer mod unødigt udkørsel, så bliver vi hjemme... Gruppens julemarked løb også af stablen denne måned. Det blev endnu en dejlig dag med mulighed for selv af fabrikere kranse, fuglekugler med frø og male nisser på grene og træstubbe. Man kunne købe lopper og julenisser i teltet og inde i huset, var der lotteri og salg af æbleskiver og gløgg. En rigtig hyggedag synes vi...

I december måtte vi slappe lidt af - der sker noget alle steder i denne måned. Vi holdt vores egen lille minijuleafslutning med terningspil og hygge med lidt guf.

Efter julemarkedet væltede det ind med børn! - Én gang var vi 27, hvor godt nok kun de 23 var indmeldt, så vi opretter en venteliste eller henviser til andre grupper i det nye år.

I december måtte vi desværre aflyse vores fælles juleafslutning pga. sygdom. Til gengæld holdt vi så Nytårskur i januar 2010 og Oprykning, da der var et par minier, der var modne nok til at rykke op i juniorgrenen.

Og så er vi nået det spejderår rundt! - Vi ses... c"),

Med Mini-hilsen
*Radha (Kathrine) ,
Glip (Mads) og
Akeela (Jette) .*

DDS STIFINDERNE

Junior 2009 - 2010



I januar 2009 var det Rasmus og Charlotte, der var ledere for juniorerne. Vi havde en dejlig flok juniorer; 6 piger og fire drenge. Vi lavede spejdermøder, der indeholdt noget med kniv, sav og økse, ligesom vi byggede med rafter, når der var mulighed for det. Den ene af spejderlederne kan være lidt kyllingeagtig, så når det var rigtig koldt, lavede vi ting indendørs!

I løbet af det tidlige forår meldte tropsledelsen fra, pga. manglende tid. Vi holdt et forældremøde, hvor vi informerede troppens forældre om, at den løsning vi umiddelbart kunne tilbyde var, at troppe flyttede sit møde til mandag og at vi så prøvede at tilrettelægge møderne, så alle fik noget ud af det.

Overordnet kørte det fint og børnene var meget fleksible - både de store og de mindre, men når man er tropspejder, skal man have udfordringer og når man er juniorspejder, og der er ti af dem, skal man have ledere, der er til stede.

Det skal dog pointeres, at vi havde nogle rigtig gode møder, der fungerede, bl.a. fordi der var nogle forældre, der gik ind og hjalp os. Således var flere af forældrene fra troppe klar til at komme og hjælpe og Lars som er forælder hos Juniorerne (Jonathans

far), lavede både et førstehjælps møde, hvor både trop og junior blev tilgodeset, som endte i rent rollespil, hvor juniorerne måtte redde en tropspejder. Ligesom Lars, sammen med nogle venner, lavede et løb, hvor juniorerne gik fem kilometer og troppe ti. - Tænk! På ruten var det så heldigt, at vi kom forbi, hvor Jonatan bor - og vuptil! Her var en post, hvor vi fik et hvil og hvor Merete (Jonathans mor), bød på lidt saft og frugt! Tak for det.

Juniorerne havde også en divisionsturnering i løbet af foråret og da der kun var to, der kunne deltage, fik de så lov at deltage med troppe. Den ene - Ida - stod i forvejen til at skulle rykke op.

Vi holdt et ledermøde, hvor vi måtte konstatere, at den her løsning var uholdbar for alle. - Vi ville køre ned på at skulle planlægge på denne måde og det var synd for børnene.

En af de "gæster" vi havde haft i løbet af foråret, var Rasmus's søde kæreste fra Fyn, som har været spejder i mange år. Da Rasmus i en sidebemærkning nævnte, at Karen ville flytte hertil, var der pludselig lys for enden af tunnelen! Karen havde nemlig mødt tropspejderne og syntes faktisk, det var nogle dejlige unger.

Efter sommerferien tog vi så den be-

Mødedag for juniorer: Mandage kl. 19:00 til 20:30

DDS STIFINDERNE

Junior 2009 - 2010



slutning, at møderne lå samme dag, men at vi nu var tre og på den måde, kunne vi dele os med flere hænder. Og så var det, at Katrine pludselig også var der - hver gang! Sammen med juniorerne... så var vi pludselig to og to - og troppen ændrede sit møde, så det sluttede senere end vores.



Katrine var nu både minileder, juniorder og klanspejder.... plus at hun altid bliver hængende den sidste halve time sammen med troppen. Og det er jo al ære og fryd værd, men der er også et privatliv, der skal passes og minierne kommer trods alt i første række, da de er uhyggeligt mangel!

Derfor var det en helt særlig julegave at få for undertegnede, da Jack, (far til Tim, nyoprykket junior) sagde til mig, at han gerne ville gå ind som assistent. Jack har været junior leder i mange år og har selv været spejder. Det er jo ingen hemmelig-

hed, at det har jeg aldrig været - jeg synes bare, det er sjovt.

Fra nu af, har vi en plan - og vi er både glade og optimistiske, vi skal igennem en masse spejder ting - vi lægger ud med kort og kompas og derfra er der kun en vej frem: Stifinderne bliver verdens bedste gruppe at være i. En stor tak skal lyde til alle, både forældre og ledere, der har gjort, hvad de kunne for at være med til at få det her til at hænge sammen. Jeg synes, det i sig selv er et tegn på, at Stifinderne er en sund og frisk gruppe, hvor alle er klar til at hjælpe hinanden og det er vel alting værd?

Til sidst skal også nævnes, at vi lige efter sommerferien fik to drenge på besøg. - De var fra Kløver Ole Wass, men tiden passede ikke med andre aktiviteter, derfor søgte de en ny gruppe. På den måde har vi fået fornøjelsen af, ikke alene at tage imod Kasper og Andreas, men også to par forældre, som er engagerede og interesserede i, hvad vi laver - og det passer perfekt på den profil, vi gerne vil have.

Med spejderhilsen
*Sahrabi (Charlotte),
Gekko (Jack) og
Radha (Kathrine)*

DDS STIFINDERNE

Trop 2009 - 2010



2009 har været et fantastisk og til tider mærkeligt år. Vi startede med nogen turbulens, da vi jo manglede et par tropsledere og vi var ret mange om mandagen, men heldigvis har det ændret sig. Ikke, at vi er blevet færre, men at vi har fået et par tropsledere. Jeg er jo blevet tropsleder sammen med Karen, der er flyttet her til København. Det har da været lidt af en udfordring. - Ikke, at Karen er flyttet til by-

en, men at blive tropsleder :) Det er jo en flok vildbasser, af en trop, vi har ...

Med de nye tropsledere kom også en masse gode ideer og en masse spændende spejderarbejde. Vi har blandt andet taget et bål mærke efter spejdernes eget ønske og vi er har planlagt at tage flere mærker i det nye år. Det nye år bringer også en masse gode spejder oplevelser. Vi skal blandt andet planlægge



Mødedag for Trop: Mandag kl. 19:00 til 21:00

DDS STIFINDERNE

Trop 2009 - 2010



vores egen tropstur, hvor spejderne selv skal stå for meget af det, der skal ske og hvor vi skal hen, hvad vi skal have at spise og så videre. Selvfølgelig til en vis grad... De får kun pizza, hvis de selv laver den. Det har vi jo prøvet over bål. Det var delvist godt.

Vi skal også på Oak City Rally, hvor vi helt selv skal bygge vores egen sæbekassebil og prøve den af, selvfølgelig.



Oak City Rally 2005

Så 2010 byder på mange fantastiske ting og vi har kun set toppen af isbjerget. I det nye år kommer spejderne til selv at stå for meget af planlægningen og de kommer til selv at bestemme, hvad de skal lave, så de kommer til at fungere som en rigtig trop.

Det har Mads jo lært en masse om, da han var på PLAN Mystifik. Så Tropsledelsen håber på at sende nogle flere seje spejdere af sted igen i år, der så kommer hjem med en masse fedt spejderlir og ideer i rygsækken.



Vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår sommerlejren bliver afholdt, da vi er ved at planlægge den sammen med nogle andre troppspejdere i Amager Division, men vi kan love jer så meget, at det bliver virkelig godt! Mere information følger..

Så glæd jer til 2010, for det bliver et rigtigt godt år med masser af lækre spejderoplevelser.

Med trophilsner

*Tavi (Rasmus),
og Melvin (Karen)*

DDS STIFINDERNE

Blomster-Børnene 2009 - 2010



Op til grupperådsmødet 2009 malede vi fastelavnstønder, hvilket var meget hyggeligt.

På pinseturen til Ballerup sammen med resten af gruppen, hyggede vi gevaldigt med både de små og de store børn. Vi fik konstrueret en gynge i et træ til stor fornøjelse for børnene, indtil Rasmus knækkede den...



Til spejderdagen fik vi en nem og afslappet opgave. - Rasmus skulle være kalif og Emilie og jeg skulle være hans haremsdamer, der bl.a. viftede fluer væk med store påfuglefjer... - En rigtig sjov dag for både voksne og børn. Da vores klan hedder Blomster-Børnene, havde vi på Blå Sommer 2009 (B.S.09) plastikblomster, vindmøllegræshopper, solcellesommerfugle, blomsterkranse og et fint skilt, som Heidi havde malet, til vores "have" foran teltet. - På B.S.09 hjalp

vi de yngre spejdere med at få Klimamærket og fik det dermed også selv. Årets fælles-senior-divisions-julefrokost-tema var "De oversete Superheltes Generalforsamling", hvor vi stillede op med 5 feer. Heidi som lyserød morgenhårsfe, Vibe som lilla syr-tøj-ind-om-natten-fe, Karen som grøn tømmermandsfe med plastikhammer, Emilie som sort orakelfe og Rasmus som gul den-der-spiser-din-ene-sok-fe.

- Vi har haft nogle madmøder spredt over hele året og har i løbet af året også fået fremstillet vores klan tørklæde.

Nogle af os har også deltaget lidt i Nisseværkstedet til Julemarkedet!

Spejder nytårs hilsen
Radha (Kathrine)



Mødedag for Ny Senior (Blomsterbørn): Ved lejlighed

DDS STIFINDERNE

Altinget



I Stifinderne har vi valgt at dele bestyrelsen op i den administrative og den udøvende del. - "Altinget" kaldet i daglig tale. De støtter bestyrelsen og forsøger at klare de mere praktiske opgaver i gruppen. I AL-tinget bestemmer man selv, hvilke opgaver man har lyst til at være med til at løse, så kig forbi og vær med til at bakke op om arbejdet i Stifinderne.

Altinget har været idégivende i fabrikeringen af Stifinder-poloer og t-shirts med vores indianer på skulderen og ligeså har det været Altinget, der var hovedfabrikanter af alskens julepynt og -ting til julemarkedet. Vi mødtes jævnligt fra august måned til "julehygge" og fabrikering af julestads. - Vi havde godt nok stort besvær med at komme bare lidt i julestemning lige efter sommerferien, men det kom efterhånden. Vi havde rigtig mange hyg-

gelige timer og snakke deroppe på første sal og vi håber meget, at andre vil få øjnene op for, hvor hyggeligt det er, at være med i Stifinderne Altinget.

Hvis du har en god idé til et eller andet projekt, så kom frit frem med den til et af vores møder, disse står altid i kalenderen. - Det er befriende dejligt ikke altid at skulle arbejde med tørre tal, selvom man er fuld af idéer til resten af gruppen. Meld jer gerne hos lederne med den gode idé. - Vi har allerede hørt om en evt. grilldag på Amager Fælled... ☺



- Lignende - eller fuldstændig anderledes idéer efterlyses...

Kom glad alle sammen...

Akeela (Jette)

KONTAKT

Gruppeledere	Peter Glennung (Chui) Fortgårds Allé 54, 2770 Kastrup & Vibe Jørgensen (Darzee) Saltværksvej 73A, 2. th. 2770 Kastrup	3251 3014 team-glennung@post.tele.dk 2075 9045 vibe@stifinderne.net
Formand:	Lars Thomsen Skottegården 46 1 th. 2770 Kastrup	3252 3940
Støtteforening:	Formand Fl. Bjerre fl.n.bjerre@comxnet.dk Kasserer Henning Christensen	3252 0213 3250 8561

www.stifinderne.net

Hytten: Nordstjerne Allé 8, 2770 Kastrup 3252 5001

Tak til sponsorerne ved Julemarkedet 2009
& den støtte, vi har fået i løbet af året.



Tårnby Torv

Spejder Sport

Jysk, Kirstinehøj

Volia, Toystore.dk

McDonalds, Cirklen

Tårnby Guld og Sølv

Celine, Skottegården

Bilka, One Stop, Fields

Clinique M Kongelundsvej

June's frisør, Spicas Alle

Din Slagter, Skottegården

Profil Optik, Skottegården

Malerbutikken, Skottegården

Fru Anthonsen, Skottegården

Kroegers House, Bowlinghallen

Kastrup Apotek, Skottegården

Kastrup Dyrecenter, Skottegården

Carsten's Foto & Video, Skottegården

Skottegårdens Blomster, Skottegården

Kongelundens Dyreklinik, Kongelundsvej

Kongelundens Byggemarked, Kongelundsvej

Skottegårdens Vin og Tobak, Skottegården

Dorte's Foder og Dyreartikler, Løjtegårdsvej

Hovsa Plæneklipper Service, Ved Diget 28, Kastrup

*Vi vil gerne takke alle for et rigtig
godt julemarked, hvor alle hjalp
hinanden og hyggede sig på den
ene eller den anden måde.*



*Ligeså vil vi gerne bringe
en kæmpe tak til alle
vores sponsorer
- uden jer,
ville det ikke være
det samme.*

Med spejderhilsen

DDS

Stifinderne

