



**MINIERNES
SOMMERLEJRDAGBOG
NÆSBYCENTRET 2010**

DDS Stifindernes Minisommerlejr Næsbycentret 24. - 31. juli 2010.

Vi mødtes i vores hytte alle deltagere - Muschick, Toomai, Minal, Rakcha og Kotick (Mathias kom søndag) og så de "næsten" voksne Glip, Chikai, Radha og undertegnede - med forældrene d. 24. juli kl. 10:30 og fik alting puttet i Christians bil og vores bil og Glennung/Falmers trailer og så vendte vi ellers næsen mod Sorø i første omgang og så derefter sydpå mod Næsbycentret. Turen gik fint og vi ankom ca. kl. 12:15, da vi jo med trailer ikke måtte køre så hurtigt.

Vi fandt ud af, at vi skulle have lejrplads lige bag hegnet bag det store cirkustelt, så vi kørte ind og fik læsset af, så vognen kunne komme ud på parkeringspladsen og med Christian hjem igen.



Ved fælles hjælp fik vi sat det runde telt op til minierne og lagt underlag ind, så de kunne komme på plads og så

vidste vi, hvor de var.

Vi fire store skulle sove i soveafdelingen i køkkenteltet, og efter nogen bytten om på stænger, overliggere og ben og lidt slik til at få overblikket med til sidst, lykkedes det da også at få stablet teltet på benene og flyttet ind med alting.

Derefter begyndte vi at bygge et



køkkenbord i rafter.

Til aften læste jeg et kapitel af Dennis Jürgensens "Balladen om den forsvundne mumie" som godnathistorie og den blev børnene rigtig glade for. Søndag formiddag efter flaghejsning og morgenmad fortsatte vi med køkkenbordsbygning og minierne hjalp godt til med at hente rafter og så på, at vi store besnørrede og konstruerede et køkkenbord med bænk i minihøjde, så vi andre bare kunne bruge vores trebensskamler på den anden side. - Vi fik også lavet et fint stativ



til affaldssorteringsspandene.

De blev rigtig fine, selvom køkkenbordet aldrig nåede at blive overdækket ;)

Efter frokost og biksen havde vi en aktivitet om horn, hvor både store og små fik savet, filet, pudset og smurt en eller anden lille smykketing - det var rigtig sjovt, selvom lugten ikke



var så god...

Til aften samles alle vi danske (der var jo også tyskere og hollændere på lejren) ved den store lejrbrændeplads og sang og hyggede med lidt sjov og sketches og bag-

efter blev alle grupper siddende og hyggede lidt mere og lærte hinanden lidt forskellige sange - kanonhyggeligt ;D

Mandag formiddag fandt Radha og de store drenge ud af, at de ville en tur ud i kajak på Loch Næs, så vi minier

fandt på, at det kunne være sjovt, at lave lidt vandaktivitet samtidig, så sammen med Christian fandt vi fiske-net, vandkikkert og senere fiskestang og havde det rigtig hyggeligt med en stor balje, hvor vi kunne putte alle vores ting i. Vi fangede små skaller, myggelarver, skøjteløbere, bugsvømmere, flodkrebs og ved hjælp af Kalle, så vi også en gedde, som han fangede - og vi rørte ved den! - Det var rigtig sjovt! - Da de store kom op fra kajaksejladsen, blev alle enige om, at nu var det tid til en vandkamp, så som sagt, så gjort!

Hen ad aften gik vi op til Jagtvejen - som hedder sådan, fordi det er en materielbygning som Næsbycentret har fået inde fra Jagtvej i Kbh. - Der hentede vi otte rensdyrskind på en trillebør, som vi kørte ned i den samiske gamle, som er en jordhule bygget efter samme opskrift, som samerne gjorde det i Lapland.



Vi fik delt rensdyrskindene ud og fordelt pladserne til 4 voksne og 6 børn. Vi havde en flagermuselampe med, som blev hængt op over ildstedet. Der sov vi alle rigtig godt og jeg tror, at alle mere eller mindre vågnede op med rensdyrhår alle vegne...

Tirsdag morgen fik vi samlet os sam-

men og kørt skindene op i Jagtvejen igen inden morgensamlingen, hvorefter vi gik i teltene for at få uniformen på og være klar til flaghejsning. Efter morgenmad hentede Radha to aktivitetskasser. I den ene var der materialer til nogle vindmøller, som blev rigtig flotte. Den anden kasse indeholdt ingredienser til sæbebobler og vi fik blæst bobler til den store guldmedalje. - Det endte da også med, at alle havde rene fingre ;D

vores nye Næsbycenter-t-shirts, drog vi af sted! - Det var rigtig nemt hele tiden at se, hvor minierne var, da vi bare skulle se efter nogle grønne t-shirts og et tørklæde om halsen XD



Efter frokost gik vi ud og fandt noget birkebark og nogle blade, som skulle blive til et brød bagt i gryde på bålet. Vi fik blade og bark klippet/skåret ud i små stykker og blandet i dejen. En gryde blev belagt med $1\frac{1}{2}$ cm. sand og så lagde vi bagepapir ovenpå og derefter dejen og til sidst et låg, hvorpå det hele blev sat over bålet. Det tog rigtig lang tid at bage, men det smagte rigtig godt, da det endelig var færdigt ;D

Det var en lang og varm, men dejlig tur for alle, selvom Rulle-Marie (vores klanfarvede indkøbsvogn) mistede begge hjul undervejs...

Til aftensmaden prøvede alle minierne at få en røgvender til at virke! - Der var brugsanvisning og det hele på! - Og den virkede sørme til sidst! - Lidt efter kom én fra staben ned med en dåse med et flagstangsfrø i og et pælebor og så skulle vi have sået en flagstang! Flagstangen skulle fodres med tre lågfulde rød sodavand og noget kokos, men den kokos måtte minierne op på Jagtvejen torsdag formiddag og tjene til, så de gik alle derop næste dag og fejede hele gulvet, hvorpå de så fik en kokosnød, som blev savet over, mælken hældt fra og selve kokossen skåret i mindre dele. Dette blev flagstangen så fodret med og på mirakuløs vis, voksede den støt de

Onsdag havde vi bestemt hjemmefra, at vi skulle i Bonbonland, så alle iført

næste par dage... ;D



Onsdag aften var der lederhygge i Jagtvejen. Alle minier sov som sten, da de jo havde vandret Bonbonland tyndt hele dagen, så vi gik alle fire derop. Vi skulle prøve at spille Goose-Game. Det er et terningspil som er udviklet af forskellige internationale spejdercentre rundt om i Europa. Så man slår med en terning og følger gåsetrækket felt for felt (deraf navnet) og når man lander på de forskellige spejdercentre, har dette lokale center fabrikeret et eller andet spørgsmål eller opgave, som man så skal udføre. Så vi fik tjekket vores iagttagelsesevne, lavet en model af en selv bærende bro, spillet megaklods-major og flere andre ting. Et

rigtig sjovt spil, som man kunne købe et mærke til uniformen til næste dag. - Derefter fik vi kaffe, te og kage og man kunne købe lidt drikke og så sad vi og sang og snakkede til man ikke orkede mere - det var super hyggeligt ;D



Torsdag formiddag var minierne jo oppe og tjene til kokosnødden... Kl. 14 skulle alle mødes nede ved søen til fællesdag. Vi skulle bygge alle mulige former for tømmerflåder i rafte, tovværk og store tønder. - Det lykkedes også at få en bundet sammen og alle minierne fik svømmevest på og blev sat ud på tømmerflåden sammen med Chikai og Radha, da Glip og Rakcha blev hentet om formiddagen. - Hele eftermiddagen gik med at

blive rigtig våd og hygge sig - staben sejlede rundt i en undervandsbåd, da de var 2/3 voksne "ombord", men kun én tønde, så den lå lidt dybt i vandet ;D



Torsdag aften havde vi fælles aftensmad, som bestod af revelsben, kartoffelsalat eller brasekartofler, salat og hjemmebagt brød. Dette sad vi i Bolcheteltet og spiste og efterhånden



kunne vi voksne godt se, at en meget grå sky nærmede sig, så vi fik minierne til at skynde sig ud og vaske deres egne ting op og så ellers ned i teltene og finde regntøjet frem. Jeg gik til ledermøde og mens jeg var dér, åbnede en vis herre for sluserne!!! - Det var simpelthen syndflod i en times tid, så det var rigtig godt, at fællesdagen var overstået og gået godt i tørvejr. Jeg kom ned i teltet ved hjælp af Radha og en ekstra regnfrakke og så stod den på aftengodnatlæsning resten af aftenen - rigtig hyggeligt!

Fredag morgen skulle vi alle meget tidligt op. Vi skulle ud og se naturen vågne, så vi vækkede minierne kl. 3:30 - og fik med lidt møje og besvær stablet dem, med nattøj, regntøj udenpå og gummistøvler på op til flagstangspladsen, hvor vi skulle følges med en gruppe fra Charlottenlund. Vi gik sammen med Jens - som i øvrigt havde fødselsdag den dag - en tur rundt om søen med ørerne på stilke, for at høre noget. Vejret var lidt gråt og fugtigt efter torsdag aftens styrtregn.

Vi hørte også nogle rørsangere, en enkelt blishøne og græshopper. Vi så flodkrebs og en aborre i vandet og efter en times tid, gik vi så hjem igen, da nogle mente, at de også kunne høre nogle soveposer kalde et eller andet sted XD

Vi sov lidt længe, da vi havde fået lov til ikke at være med ved flaghejsningen, så det nød vi.



færdige :D

Sidst på eftermiddagen, da vi kom op på lejrpladsen, opdagede minierne, at flagstangen ikke havde det så godt! - De havde glemt at give den tøj på, så den var blevet syg og helt slatten. Så vi fandt en af miniernes Næsbycenter-t-shirts frem og et par natbukser, som den fik på og tre barduner, så den kunne få lidt støtte og slå rod



Fredag formiddag blev jeg enig med mig selv om, at jeg ville gå over i miniteltet og hjælpe dem lidt med oprydning, da det så ud som om, én eller anden havde været der med en kæmpe slev og rørt godt og grundigt rundt og det lykkedes også, at få lidt styr på det ;)

Fredag formiddag skulle vi også tage afsked med Chikai, som skulle hjem og videre på ferie, så vi fik sagt pænt farvel til ham. Efter frokosten skulle vi lave vikingesmykker, som vi var meget spændte på, om minierne havde tålmodighed nok til at lave, men med lidt hjælp og pædagogik lykkedes det dem alle, at få et flettet kobberarmbånd med 12 tråde med hjem - om ikke andet så til deres mor. ... - de var rigtig dygtige og stolte, da de var

igen og så krydsede vi ellers fingre! Fredag aften fik vi tømt det runde telt for både børn og bagage og da Muschisk og Toomai også blev hentet denne eftermiddag, flyttede vi de resterende tre minier - Kotick, Minaul og Mathias - over i det store telt til Radha og jeg, så det andet kunne få lov at tørre fra morgenstunden.

Senere fredag aften, da minierne sov,

gik Radha og jeg en aftentur igen rundt om søen og da der var fred og ro og tusmørke, vrimlede det med flodkrebs alle vegne langs søkanten. Radha samlede nogle sten op, som hun smed i vandet foran krebsene - det var sjovt at se, hvordan de flygtede baglæns! - En perfekt afslutning på en dejlig dag og sommerlejr :D



pakkede vi videre, vi havde fået lov til at trække traileren ned på lejrpladsen aftenen før, så det gik bare derudaf med hjælp fra de tre resterende mini-er. Kl. ca. 11 blev Mathias hentet og ca. kl. 11:45 forlod vi Næsbycentret og kørte lige ned til Fakta i Glumsø en sidste gang, hvor vi købte en vand og en is til os sidste fire deltagere (Kotick, Minaul, Radha og Akeela), som skulle med hjem til Amager igen.

Vi ankom til Nordstjerne allé nr.8 ca. 13:15 og fik læsset af - afleveret Minaul og Kotick til deres forældre og traileren på Cypres allé nr. 56 og så kom vi også hjem til Flemming, Cæsar og Vægterparken igen ;D

Det har været en rigtig dejlig sommerlejr med nogle fantastiske minier og tropsdrenge... XD

Tusind tak til Mathias, Muschick, Toomai, Kotick, Minaul, Rakcha, Chikai, Glip og Radha, fordi I gad, at tage med {-D

Med minihilsen
Akeela... c")

Lørdag morgen kom vi meget hurtigt op, da jeg opdagede, at flagstangen var blevet rask og strunk og ikke syg mere! - Pling! - Så var de tre minier vågne og lige så hurtigt oppe, for dette skulle de ud og se! - Vi fik pillet tøjet og bardunerne af den igen og så hejste vi vores vimpel i flagstangen, så den blev også tørret godt og grundigt, inden vi skulle hjem. Efter morgenmaden

